



Nieuwsbrief 2 april 2020

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

Beste mensen hierbij al weer de 2^e Nieuwsbrief. Mocht u hem zelf nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust een mailtje naar het parochiekantoor (parochiebreusteijsden@ziggo.nl of parochiecentrum@kerkgronsveld.nl) en u komt op de lijst te staan.

PALMPASEN

Palmpasen wordt dit jaar wel een hele stille intocht in Jeruzalem voor Jezus, zo lijkt het wel. Niemand mag mee deze dag gaan vieren. Geen palmpasenstokken die door de kinderen worden gemaakt. Het lijkt alsof we Jezus geen echt welkom zouden willen geven. En toch is dat niet waar. Ik weet niet of u afgelopen vrijdag de speciale gebedsdienst en zegen van onze paus heeft meegemaakt. Het St. Pietersplein was compleet leeg en toch voelde je door het samen bidden je intens er mee verbonden, werd je heel erg geraakt toen de Paus de zegen gaf. Zo mogen we dan nu welkom blijven geven aan Jezus in ons hart in ons leven.

Onze Nederlandse artiesten hebben een lied gemaakt in deze Coronatijd met als titel de zon.

Nu groeien we op met de zon, letterlijk en figuurlijk. Vraag een kind om een tekening van de zon te maken, en het zal een gele bol tekenen in de hoek van het papier.



Van uit de bol vertrekken gele strepen in alle richtingen en als het even kan heeft de zon nog een lachend gezichtje. We spreken in onze taal over het 'zonnetje in huis', 'voor niets gaat de zon op', 'iemand in het zonnetje zetten'.

De zon werpt onontkoombaar schaduwen op ons leven.

Zo realiseren we ons weer ieder jaar tijdens de Goede Week en met name de Goede Vrijdag, hoe symbolisch de aanwezigheid en afwezigheid van de zon is. Tijdens het voorlezen van het Passieverhaal horen we: 'Het was omtrent het zesde uur. Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe doordat de zon geen licht meer gaf.' Op dat moment was het ook dat Jezus stierf. En zo voelen we misschien ook wel nu, dat de zon weg is. Dat alles moeilijk is dat alles voorbij is. Maar toch achter de wolken, achter de duisternis is die zon er nog. Pasen mag laten zien dat de duisternis overwonnen kan worden, dat de zon weer zal opkomen boven de horizon uit. Er is hoop naar een goddelijke toekomst. Ik hoop dat Gods licht u mag steunen als het nu misschien duister is.

PALMPASEN VOOR KINDEREN

Op 5 april is het Palmpasen. De palmpaasstok is een prachttraditie: je brengt iemand een vroege paasgroet, je vertelt het verhaal van Jezus in symbolen en je geeft iets moois/lekkers weg (best moeilijk voor kinderen!). In deze coronatijd stellen we je een brievenbus-versie voor: een PALMPAASDOOSJE met alle onderdelen in miniatuur: kruis, slingers, eitje, palmtak, broodhaan, rozijnen. Voor wie maak jij er een? De werkbeschrijving vind je hier:

<https://www.geloventhuis.nl/2020/niet-wegdoen/knutselen-en-doen/palmpasen-in-de-brievenbus-doen-en-vieren.html>

BETEKENIS

Palmtak: 'Hosanna', de mensen haalden Jezus met gejuich binnen.

Broodhaan: 'Verloochening', Petrus liet Jezus in de steek. Toen kraaide er een haan. Petrus kreeg spijt.

Rozijnen: 'Verraad', de dertig zilverlingen



die Judas kreeg voor zijn medewerking. Hij kreeg wroeging en bracht ze terug.

Kruisvorm: Jezus sterft aan het kruis.

Slingers: 'Pasen', Jezus verrijst uit de doden, Hij leeft.

Eitjes: 'Nieuw leven' in de lente, na de vasten vieren we feest!

VIERINGEN

Ondertussen is het ons gelukt om ook al een keer zelf de H. Mis te kunnen uitzenden. U kunt dit volgen via de Facebookpagina van onze samenwerkende parochies. De H. Mis wordt daar op geplaatst als ook op het Youtubekanaal van Kapelaan. We hopen ook komende zondag zo ieder al deels te bereiken.

Verder zal RTV Maastricht, alle H. Missen in het weekend en in de Goede Week uitzenden vanuit de St. Servaas. Zeker een aanrader.

Ook de KRO zal naast hun dagelijkse H. Mis via het internet, ook in de Goede Week via NPO2 de vieringen uitzenden vanuit Roermond.

Goede Vrijdag: om 15.00 uur Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets
Paaszaterdag: om 23.15 uur live uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond met onze hulpbisschop Mgr.

Everard de Jong

1e Paasdag: om 11.00 uur live uitzending van de viering van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond door onze bisschop Mgr. Harrie Smeets op NPO2 en bij de L1

PALMTAKJES

De Palmtakjes zullen bij de ingangen van de kerk worden neergezet zodat iedereen daar een takje kan komen ophalen.

In Oost-Maarland is dat op de zaterdagavond bij de openingstijd van de kerk. In Eijsden, Gronsveld en Mariadorp is dat op de zondag tijdens de openingstijden van de kerken. In Eckelrade en Rijckholt is de kerk of kapel geopend om ze daar te halen.

WITTE DONDERDAG

We staan deze dag natuurlijk heel bijzonder stil bij het Laatste Avondmaal, de instelling van de H. Mis en het diaconaat en het priesterschap. Maar het is ook de avond dat Jezus bidt in de hof van

Olijven. We willen deze avond ook van 18.30 uur -20.00 uur bidden in de kerk van Mariadorp.

OPENSTELLING GOEDE VRIJDAG.

Op Goede Vrijdag willen we alle kerken openstellen van 14.30-16.00 uur om stil te staan bij de Lijdensweg van Jezus. Er zullen in de kerken ook teksten van de Kruisweg komen te liggen zodat u deze zelf kunt bidden. Voel u welkom om mee te bidden.



OPENSTELLING KERKEN EN AANBIDDING

Natuurlijk is het portaal van Breust en Eckelrade en de kerk van Rijckholt overdag steeds open. Daarnaast zullen op de volgende momenten de kerken open zijn:

Maandag	10.00.-12.00	Breust
Dinsdag	18.30-20.00	Oost-Maarland
Vrijdag	18.30-20.00	Mariadorp
Zaterdag	10.00-12.00	Breust 17.30-19.00 Oost-Maarland
Zondag	10.00-12.00	Eckelrade, Eijsden en Gronsveld
	10.30-12.30	Mariadorp

DIGITALE VASTENACTIE COLLECTE

In deze tijd zouden we normaal gesproken ook de Vastenactie hebben. Dit jaar voor het ziekenhuis in Ghana. Alleen vanwege alles kan er nu niet gecollecteerd worden. We willen kijken hoe we hier in een latere fase toch aandacht aan kunnen geven. Daarnaast heeft de parochie van Gronsveld en Rijckholt een digitale collectebus voor dit doel aangemaakt. Hier kunt u uw bijdrage nu ook al overmaken.

GESPREK

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com