

Vastenactie van de parochies:

Bemelen, Cadier en Keer,
Eckelrade, Gronsveld,
Mariadorp, Mesch en Rijckholt



VASTENACTIE

Geef gul !

Uw bijdrage kunt u in het zakje
inleveren of ook overmaken via

BISDOM ROERMOND

Missiesecretariaat Bisdom
Roermond
Postbus 198, 6040 AD Roermond
IBAN: NL21.INGB.000.300.0046
o.v.v. Monasao kliniek

In Monasao zijn Poolse SMA-paters een missiepost begonnen, met een school en kliniek, daarbij geholpen door medisch getrainde vrijwilligers. Het behandelen van zieken uit alle bevolkingsgroepen zal hopelijk de gewenste onderlinge band creëren die nodig is om de mensen elkaar met respect te laten bejegenen.

De Poolse paters, die gedeeltelijk in Cadier en Keer opgeleid zijn, willen samen met vrijwilligers volgens het motto van de Stichter van de SMA- sociëteit werken in de moeilijkste plaatsen van Afrika. Met instemming van hun Ghanese SMA-Bisschop in Berberati hebben zij diep in het woud voor de Pygmeeën en andere groepen dit centrum ingericht, en vragen onze steun.

VASTENACTIE



Met onze hulp voor een
nieuwe kliniek bieden wij
de Pygmeeën en hun burens
toekomst.

Helpt u mee?



Nieuwe kliniek voor de Pygmeeën en burens in de Centraal Afrikaanse Republiek.(CAR)

De Pygmeeën volken van Afrika zijn nog met een half miljoen verspreid over duizenden kilometers in dichte wouden die nu sterk bedreigd worden door de houtkap en door gelukzoekers van elders. Ze zijn klein van stuk en leven in harmonie met het woud van de jacht en visvangst. Ze worden door anderen geminacht en ook uitgebuit. Ze zijn nu vaak verplicht langs de weg te wonen. Omdat ze zo bedreigd zijn, hebben Poolse missionarissen zich hun lot aangetrokken en een missiepost gesticht met een school en een kliniek.

Die missiepost van Monasao richt zich zowel op de Pygmeeën als hun burens.

De kliniek heeft veel aftrek maar heeft een nieuwe, grotere en betere huisvesting nodig.

De nieuwe kliniek is al in ruwe vorm klaar. De afwerking en inrichting wacht nog. Daarvoor is nog een nog een stevige investering nodig waarvoor de missiepost via bisschop Agbenyadzi van Berberati onze hulp vraagt.



<i>Afpleisteren</i>	€ 1220,-
<i>Ramen en deuren</i>	€ 2600,-
<i>Elektriciteit</i>	€ 645,-
<i>Sanitair-/ loodgieterwerk</i>	€ 715,-
<i>Schilderwerk</i>	€ 2125,-
<i>Spreekkamer & Lab, medische apparatuur</i>	€ 840,-
<i>Inrichting (interieur bedden, kasten, etc.)</i>	€ 1100,-
<i>Medische materialen</i>	€ 400,-
<i>Totaal</i>	€ 9625,-



Monasao ligt in de Zuid-West punt van de Centraal Afrikaanse Republiek, een land in het hart van Afrika, zo groot als Frankrijk, maar heel dun bevolkt. Het is bijna het armste land ter wereld. De aanwezige grondstoffen (goud, uranium, diamant en hout) worden uitgevoerd maar zonder enig voordeel voor de bevolking zelf. Wel zijn er vaak conflicten over. In dit dorp - midden in het woudgebied - is een nieuwe parochie gesticht met als doel verzoening en onderlinge samenwerking tussen Pygmeeën en andere volksgroepen te bevorderen

Het Sangha woudgebied, dat doorloopt tot in Congo en de Kameroen, is van ouds het leefgebied van de Pygmeeën, die door het woud trekken als nomaden en leven van de woudproducten. De houtkap en groepen die hier hun geluk komen zoeken bedreigen hun leefgebied en maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting. De Monasao missiepost wil een centrum zijn waar deze groepen met respect leren samen te leven. Onderwijs en gezondheidszorg zijn de eerste prioriteit. De kliniek met regelmatig bezoek van medische vrijwilligers is van het grootste belang.

Ondersteuning en hulp van onze kant voor dit project in Monasao is erg welkom. Uw gift zal in grote dank worden aanvaard. Laten wij dit teken van hoop toekomst bieden