



DANKBETUIGING

Diep onder de indruk zijn wij van de vele blijken van medeleven die we mochten ontvangen bij het overlijden van

Bisschop Harrie Smeets

Ze zijn voor ons een teken dat hij zijn wapenspreuk 'In Gods naam mensen liefhebben' ten volle waargemaakt heeft. We zijn ervan overtuigd dat hij nu opgenomen is in de hemelse heerlijkheid van God, die alle mensen liefheeft.

We willen u heel hartelijk danken voor uw gebed, uw reacties, brieven, kaarten, bloemen en uw aanwezigheid tijdens de uitvaart.

Op zondag 18 februari 2024 zullen we Mgr. Smeets bijzonder gedenken tijdens de zeswakedienst om 11.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.

Mgr. René Maessen,
diocesaan administrator

Marjo Dukers - Smeets,
Jenny en John Krekels - Smeets
kinderen en kleinkinderen